

Diaken worden in de Gorechtkerk

Waarom zou je?

De Gorechtkerk wil als open, gastvrije en pluriforme gemeente betrokken zijn bij de mensen om ons heen: dichtbij (plaatselijk en regionaal) en veraf (landelijk en wereldwijd).

Daarvoor hebben we mannen en vrouwen nodig, die zich sterk maken om concreet vorm te geven aan maatschappelijke betrokkenheid, naastenliefde, duurzaamheid en recht.

Natuurlijk is het een taak voor iedereen om naar elkaar om te zien, maar de diakenen werken geïnspireerd door het geloof, namens de gemeente aan het verbeteren van de leefomgeving van mensen die het nodig hebben; zowel maatschappelijk als financieel.

Wat vragen we?

Als je diaken wordt heb je een verantwoordelijke taak en heb je iets met praktisch werken.

Je werkt in een taakgroep samen met andere diakenen. Deze taakgroep functioneert zelfstandig en vergadert wanneer dat nodig is.

Je bezoekt de vergaderingen van de diaconie (ca zes keer per jaar) en de maandelijkse kerkenraadsvergaderingen, acht in totaal. Daarnaast word je periodiek ingeroosterd als diaken in de kerkdienst en hebt dan de verantwoordelijkheid voor het collecteren.

De diakenen zijn ook verantwoordelijk voor het verzorgen van het Heilig Avondmaal in de Gorechtkerk en de Zonnehof.

Je ziet: diaken zijn kost tijd, maar het is goed te doen en je krijgt er veel voldoening voor terug!

Wat bieden we jou?

Als je diaken wordt, sta je er niet alleen voor. Je maakt deel uit van een team diakenen, ouderlingen en predikanten die met elkaar, en op een voor jou inspirerende manier de Gorechtkerk gemeente vorm en richting wil geven.

Diaconie- en kerkenraadsvergaderingen bieden je toerusting om je taak zo goed mogelijk te kunnen doen en geven je de mogelijkheid en ruimte om je eigen ideeën in te brengen.

Iets voor jou?

Neem gewoon eens contact op met een van de diakenen of vraag een van de predikanten naar zijn of haar ervaringen.

Mede door jouw inzet kan de Gorechtkerk een betrokken gemeente zijn en blijven!