

Zondag 5 februari 2023

Vierde zondag na Epifanie



Dienst van Schrift en Tafel

Gorechtkerk Haren

Voorganger: ds. Ybo Buurma

Organist: Roel Wester

Lector: Annet Werkman

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

- *We gaan staan* -

Intochtslied Zomaar een dak, Lied 276:1 en 3

Bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp en onze verwachting
is van de Heer, onze God.

Allen: Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Voorganger: Hij heeft zijn handen naar ons uitgestrekt
in Jezus uit Nazareth.

Allen: Hij die het brood met ons deelt
en de wijn laat rondgaan
als een nieuw begin
voor jou en mij.

Voorganger: Genade en vrede komen
van God onze Vader,
door Jezus,
zijn Zoon, onze broeder,
Hij woont met zijn geest bij ons.

Allen: Amen

- *We gaan zitten* -

Drempelgebed om ontferming

Glorialied Jezus zal heersen, Lied 871

- Met de kinderen –

DE SCHRIFT

Het gebed van de zondag

Lezing: Mattheus 5:13-16

Zingen Eindeloos zijn de verhalen (Mel: Wat de toekomst, Lied 913)

1 Eindeloos zijn de verhalen
over Gods beloofde rijk,
om je hart aan op te halen,
luister dus maar goed en kijk:
jij bent als het zout der aarde,
jij geeft aan het leven smaak.
Jezus ziet in jou je waarde
't is zijn liefde die je raakt.

2 Eindeloos zijn de verhalen
over Gods beloofde rijk,
om je hart aan op te halen,
luister dus maar goed en kijk:
mensen zijn er net als lichten
samen door het donker heen,
liefde straalt van hun gezichten,
niemand blijft er ooit alleen.

3 Eindeloos zijn de verhalen
over Gods beloofde rijk,
om je hart aan op te halen,
luister dus maar goed en kijk:
Jezus spreekt niet over later,
hier en nu is God nabij,
midden in de wereld gaat de
Geest van God met jou en mij.

Overdenking

GEBEDEN EN GAVEN

Bericht van overlijden

Gezongen voorbeden op melodie van O Heer mijn God, Lied 243

1. De Heer heeft ons tot ons behoud
de goede aarde toevertrouwd
om zorg te dragen voor elkaar
en oogst te hebben ieder jaar.

2. Heb daarom liefde voor wat leeft
omdat de Heer zijn leven geeft
laat niet de grond van ons bestaan
door ons bederf te gronde gaan.

3. Ban dan ook alle hebzucht uit
gemakzucht en ontaard geluid;
Erken je verantwoordelijkheid
voor levenskansen wereldwijd.

4. Doorbreek de keten van geweld
besef de heerszucht van het geld
Wees tot veranderen bereid
in eenvoud, vrede, vrolijkheid!

5. Laat ons op aarde zijn als zout
zodat het leven niet verflauwt
Maak ons tot lichten zij aan zij
als warmtebron elkaar nabij.

6. De Heer heeft ons tot ons behoud
zijn eigen leven toevertrouwd,
gegeven in zijn Woord en Bloed
want God is hartverwarmend goed.

7. Wij eren Vader, Zoon en Geest
zoals het altijd is geweest
nu overal, hier en altijd
en tot in alle eeuwigheid.

Inzameling van de gaven

- Kinderen komen binnen met brood, wijn en druivensap -

DE MAALTIJD VAN DE HEER

Tafelgebed

Voorganger:

Vrede is met jullie

Allen:

VREDE OOK VOOR JOU

Voorganger:

Laten wij ons openen voor de Heer

Allen:

WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ HEM

Voorganger:

Laten wij de Heer danken..

Diaken:

U danken wij, God, want U doet ons leven
en roept het Licht over ons uit
juist wanneer de nacht
zich meester van ons wil maken.

U danken wij omdat U ons vasthoudt
en draagt in uw liefde.
Gezegend bent U, om de Zoon van uw vrede,
Hij, Jezus, de nieuwe mens,
die op de avond voor zijn dood
een brood nam, dat brak en zei:
dit is mijn lichaam, gebroken voor jullie.

Zingen Brood hier gedeeld, Liederen uit Iona, 41



Brood, hier ge - deeld om het le - ven,
voedsel om verder te gaan,
te - ken van lief - de, ge - ge - ven
in ons be - staan, om in Gods naam
de weg van Je-zus te gaan.

Voorganger:

En hij schonk de beker vol met wijn
en liet die rondgaan met de woorden:
mijn bloed, vergoten voor jullie.

Zingen Beker gereikt

2. Beker – gereikt vanuit vreugde
wijn ingekleurd door de pijn,
teken dat hem verheugde
kwetsbaar te zijn
om in Gods naam
de weg ten leven te gaan.

Voorganger:

En hij zei: eet en drink mij, en je zult leven
vandaag en alle dagen die komen, tot in eeuwigheid.

Diaken:

Heer, maak ons lichtdragers van de Messias.

Maak ons tot lichaam van Christus

hier op aarde, onder de mensen.

Blaas uw Geest over ons uit,

zodat we als uw gemeente als zout en licht in de wereld zijn,

en delend en brekend

leven naar uw verlangen.

Zingen Handen bereid

3. Handen – bereid om te delen,
mensen, geplaatst in het licht,
teken dat breuken wil helen,
tot ons gericht
om in Gods naam
de weg van liefde te gaan.

Onze Vader

Wij wensen elkaar de vrede van Jezus onze Heer

Zingen Vrede voor jou, Lied 421 (2 keer)

We delen brood en wijn in een lopende viering

Dankgebed

- We gaan staan -

Uittochtlied Gevoed met verhalen van leven

Uit: Raketings nabij 8

Melodie: Gij hebt met uw brede gebaren, Lied 765

1. Gevoed met verhalen van leven,
gelaafd met de wijn van sjaloom,
zo willen wij ons gaan begeven,
op paden van vrede en hoop.

2. Wij trekken door land en woestijnen.
De droom wijst de weg voor de voet.
Een stem roept de groten en kleinen
tot leven en God tegemoet.

3. Gewekt door een heilig vermoeden,
verlicht door de vlam van de Geest,
begeven wij ons in Gods hoede,
als mens die de toekomst niet vreest.

Zegen (afgesloten met gezongen:)

Allen: AMEN

