

## **Welkom en mededelingen**

**Aanvangslied:** Lied 287: 1, 3 en 5 – Rond het licht dat leven doet

### **Bemoediging en groet**

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Gemeente: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer

Gemeente: AMEN

### **Adventsgedichtje**

Eén kaarsje maakt een groot verschil.

Hij fluistert naar de rest:

‘Doe met me mee, als je dat wil,

want stralen kun je best!’

**Zingen:** ‘ga je mee op zoek naar het Koningskind’ – (YouTube) in plaats van projectlied

*Kinderen naar hun nevendienst toe.*

### **Gebed om ontferming**

**Zingen:** Lied 433: 1 – Kom tot ons, de wereld wacht

### **Gebed om de Heilige Geest**

**Schriftlezing:** Lucas 10: 25-37

**Zingen:** Lied 791: 2 en 3 - Liefde, die ons hebt geschapen

## **Verkondiging**

**Zingen:** 'Kom tot de Vader' – Hemelhoog 429 (YouTube)

*Kinderen komen terug van de kindernevendienst*

## **Inschenken doopwater**

## **Inleiding op de Doop**

## **Presentatie**

**Zingen:** Doop van Sela (YouTube)

## **Doopgebed**

### **Geloofsbelijdenis - Staande**

Geloof je in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper van hemel en aarde?

A. Ja, ik geloof.

Geloof je in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
neergedaald in het rijk van de dood,  
op de derde dag opgestaan van de doden,  
opgevaren naar de hemel,  
en zit aan de rechterhand van God,  
de almachtige Vader,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden?

A. Ja, ik geloof.

Geloof je in de heilige Geest;  
Geloof je de heilige katholieke Kerk,  
de gemeenschap der heiligen;  
de vergeving van de zonden,  
de opstanding des vleses,  
en het eeuwige leven?

A. Ja, ik geloof.

### **Doopvraag aan de gemeente (staande)**

Geloven doen je niet alleen, maar samen. Daarom is er ook een vraag aan ons allen. Aan ons als gemeenteleden: om dit nieuwe lid te steunen. Aan u als familie en vrienden: om hem te helpen in het geloof. De vraag spreekt over 'naar uw vermogen'. Ik vraag u niet om het onmogelijke bij te dragen, maar om wat u kunt, om dat te doen.

Gemeente, wilt u Lotte Vrieling  
naar uw vermogen  
helpen groeien in dit geloof  
en wilt u haar helpen  
Christus na te volgen?

A. Ja, dat willen wij.

### **Doopvraag aan de ouders**

### **De doop van Lotte Esther Vrieling**

### **Verwelkoming**

V: Gemeente, draag haar die gedoopt is in uw gebeden en ga met haar de weg van het Koninkrijk.

A. Welkom, kind van God, welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden.

**Aanbieden van doopkaars en het ophangen van het doopduifje door ouders**

**Dankgebed, voorbeden, stil gebed afgesloten met gezamenlijk Onze Vader**

**Slotlied:** Lied 444: 1, 2 en 4 – Nu daagt het in het oosten

**Zegen,** beantwoord met Amen